

# Nieuwsbrief

Nr 2 - 2026

## Holtropjes in Roemenië



*We delen graag opnieuw een update over ons werk bij Stichting Charis! De afgelopen maanden hebben we als gezin veel rust mogen ervaren in ons nieuwe huis, iets waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd zijn er ook veel bijzondere en mooie dingen gebeurd, en we nemen u daar graag in mee.*

### Witte winter

Temperaturen van -17 graden... Dat betekent flink stoken om warm te blijven. Maar waar haal je het geld vandaan om hout te kopen als je al nauwelijks genoeg hebt om te eten? Voor veel mensen hier is dat de harde realiteit. Door de inflatie zijn de prijzen sterk gestegen en verbranden mensen alles wat ze kunnen vinden om warm te blijven. Toen we karton wilden weggooien, vroeg iemand: "Mag ik het alsjeblieft meenemen, zodat we iets hebben om warm te blijven?" Dat zijn momenten die je raken. Cijfers en feiten krijgen ineens een gezicht. Dit jaar is er, net als in Nederland, weer veel sneeuw gevallen. Dat zorgt ook voor mooie momenten: kinderen genieten volop, hellingen worden gebruikt om te sleeën en overal verschijnen sneeuwpoppen.

### Warmte van binnen en van buiten

In de maanden januari en februari werden wekelijks zo'n honderd maaltijden uitgedeeld. Bij de organisatie is iedereen op maandag welkom om een warme lunch te komen eten. Mensen staan vaak al vroeg op de stoep, om even op te warmen en te genieten van een goede maaltijd. Er zijn heel wat broden doorheen gegaan. Waar wij als Nederlanders gewend zijn aan een broodmaaltijd met beleg, wordt brood hier vooral gebruikt om bonen mee te scheppen of naast gestampte aardappels te eten. Elke week gingen we naar de bakker voor tassen vol brood. Wat overbleef, werd meegegeven aan mensen en kinderen die het thuis goed konden gebruiken. Ook werden er maaltijden gebracht bij mensen die zelf niet gemakkelijk de deur uit kunnen, zoals een vrouw die voor haar gehandicapte kind zorgt.



### Andere logica

Soms zijn de meiden Noa en Loïs verkouden. Hier betekent dat: een paar dagen thuisblijven. Wil je terug naar school? Dan heb je eerst een doktersverklaring nodig. Na een paar telefoontjes (die soms verrassend snel werden opgehangen. We klonken blijkbaar als een callcenter) vonden we met hulp van een lieve collega toch een dokter. Daar was het inschrijven zo gedaan, maar dan is het weer wachten op goedkeuring van een kantoor in Cluj... en pas daarna kun je een afspraak maken voor de verklaring. Kortom: even wennen aan hoe het hier allemaal werkt, maar we komen er wel.



## Nederlanders op bezoek

De afgelopen maanden hebben we verschillende bezoekers gehad.

Familie die ons werk kwamen bekijken en om tijd samen te zijn. Ook kregen we bezoek van oud-collega's van GAiN, wat erg bijzonder was. Zij brachten een transport vol hulpgoederen mee: rollators, keukenrollen, shampoo, schoolspullen en nog veel meer. We hebben alles opgeslagen in de container en ons depot, van waaruit we het uitdelen aan mensen in de wijk en aan organisaties waar we nauw mee samenwerken.

Ook de eerste groep van dit jaar is langs geweest. Het is zo leuk om mensen te laten delen in het werk waar ons hart ligt. Samen hebben we de tuinen netjes gemaakt, de fruitbomen zijn gesnoeid, en werd er een Alpha-avond georganiseerd voor de kerkleden, die allemaal iemand mochten meenemen. Het was een avond met een heerlijke maaltijd, veel zingen, mooie gesprekken en gezelligheid. Het is waardevol om te zien dat op deze momenten ook kleinkinderen met oma meekomen en er meer mannen aanwezig waren. We merken dat de laatste groep, de mannen, een moeilijke groep is om te bereiken. We hopen in de toekomst dan ook een mannengroep te starten.

## Jullie betrokkenheid

We zijn dankbaar voor iedereen die met ons meeleeft!

We hebben gebed nodig om dit werk te blijven doen, maar ook financiële steun. We zijn dankbaar dat er steeds voorzien wordt door eenmalige en maandelijkse donaties en daarnaast ook door acties.

We willen vragen of u wilt nadenken of u dit werk maandelijks wilt ondersteunen? Dit geeft ons een stabiele basis, zodat we dit werk kunnen blijven doen waar ons hart ligt en een stukje Liefde mogen doorgeven aan onze medemens.

## Danken en bidden

### We zijn dankbaar voor

- Dat we ons meer en meer thuis gaan voelen
- Dat we zien dat ons werk invloed heeft
- Dat we de mensen in de buurt steeds beter leren kennen
- Alle goedheid waarin God voorziet.

### We vragen gebed voor

- Vertrouwen op God dat we ons werk kunnen voortzetten
- Voor rust en ruimte om de taal en cultuur te leren kennen.

Hartelijke groetjes,  
Menno & Janine



Wil je ons maandelijks steunen of heb je vragen, stuur dan een mail naar [thuisfront.famholtrop@hotmail.com](mailto:thuisfront.famholtrop@hotmail.com)

IBAN Hervormde Gemeente  
Werkendam  
NL39 RABO 0368757366  
t.n.v. Fam. Holtrop

Persoonlijk contact:  
[menno21547@gmail.com](mailto:menno21547@gmail.com)  
[janine.hs@outlook.com](mailto:janine.hs@outlook.com)



[www.famholtrop.nl](http://www.famholtrop.nl)  
[www.stcharis.org](http://www.stcharis.org)